

Erfgoeddag

Zondag 23 april 2017

HET KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE VOOR DOVEN EN BLINDEN.

EEN GESCHIEDENIS VAN 180 JAAR.

Het Koninklijk Instituut Woluwe voor doven en blinden werd in 1835 in de Violettestraat te Brussel gesticht door Kanunnik Triest, stichter van de congregatie van de Broeders van Liefde. In 1878 verhuisden de broeders naar Woluwe, waar ze een nieuw instituut gebouwd hadden. De voorgevel van het huidig instituut ziet er nog ongeveer zo uit als in 1878, maar binnenin is – met uitzondering van de vloer en de ramen – natuurlijk veel veranderd. Origineel gestart voor doven en blinden, biedt het instituut nu ook onderdak aan kinderen en jongeren met autismespectrum stoornissen, taal- en spraak stoornissen en gedrags- emotionele stoornissen.

Het KIW gunt het publiek uitzonderlijk een blik achter de schermen, met rondleidingen om 14 en 16 uur. Om 15 uur biedt Davidsfonds een orgelconcert aan in de vernieuwde kapel. Het pas gerestaureerde orgel wordt bespeeld door Yves Strobbe.



Organisatie: Koninklijk Instituut Woluwe, Davidsfonds Brussel en Okra Brussel

Toegankelijkheid: De tentoonstelling is maar deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers aangezien er trappen naar de kapel genomen moeten worden.